



# *Her Delight*

BIJBEL LEESROOSTER

# Her Delight

## BIJBEL LEESROOSTER

Elke dag zie je 'm liggen, maar hoe vaak duik jij er werkelijk in? Of lees je dagelijks een stukje en is het de vraag of het dan ook echt raakt wat je hebt gelezen? Misschien lees je er helemaal nooit in?

Ik heb het natuurlijk over de **BIJBEL!** Een prachtig boek vol verhalen, inzichten en adviezen. Voorspellingen die nog gaan komen en tools hoe we ons dagelijks leven het beste kunnen inrichten. Wat de Bijbel ook voor je is, ik bid dat je deze zomer je er wat in gaat verdiepen. Misschien denk je al wel een hele tijd: "Ja, ik moet echt weer eens gaan Bijbel lezen.". En lukt het niet om een fijn leesplan te vinden, omdat ze (meestal) direct zoveel van je vragen.

Bij dit bijbel leesrooster is het niet de bedoeling dat je elke dag hele stukken tekst leest of dat er een overdenking bij is geschreven om je aan het denken te zetten. Het idee is heel simpel, namelijk: **GOD** gaat het je laten zien.

Klinkt misschien in eerste instantie heel vaag, maar *trust me it will happen!*

Het werkt heel simpel: elke week zie je 1 bijbel tekst staan. Je kunt het hele hoofdstuk lezen of alleen die ene vers die al voor je is uitgeschreven. Ik vraag alleen van je dat je elke week een chill momentje inplant. Pak een lekkere kop koffie (of een wijntje!), nestel je in je favoriete stoel, leg pen en papier klaar.

Haal eerst een paar keer diep adem, vind je rust. Sluit als je het prettig vindt een paar minuten je ogen en vraag aan God of Hij bij je wilt zijn in dat moment. Of Hij je iets nieuws wilt laten zien in de tekst, of wilt bemoedigen met Zijn **LIEFDE**. Vervolgens is het aan jou of je veel gaat lezen, stil bent, je gedachten op schrijft *whatever!* Er is geen ultieme manier, dus zoek deze zomer naar die van jou en God!

# Her Delight

## BIJBEL LEESROOSTER

### **PSALMEN 62**

*My soul finds rest in God alone, my confidence comes from Him.*

*// Psalm 62:5 //*

**WEEK 1**

### **JOHANNES 15**

*Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.*

*// Johannes 15:16-17 //*

**WEEK 2**

### **1 TIMOTEÛS 6**

*Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.*

*// 1 Timoteüs 6:11 //*

**WEEK 3**

### **SEFANJA 3**

*He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.*

*// Zephaniah 3:20 //*

**WEEK 4**